

HOTEL ★★★
Le Fenil

Wandeling vanuit Celles - Foy de Notre Dame
Het ardennenoffensief
Te volgen : Gele Driehoekjes
StartPunt : Dorpsplein Celles of Hotel le Fenil



Hotel Le Fenil - Rue Saint Hadelin 27 - B-5561 Celles
Tel 0032 (0) 82 66 67 60 info@hotellefenil.be www.hotellefenil.be

HET ARDENNENOFFENSIEF IN CELLES EN OMGEVING DECEMBER 1944

INLEIDING

CELLES - Char Allmend déruil



Het Ardennenoffensief, ontketend op 16 december 1944, is een uiterste poging van het Duitse leger om de opmars van de geallieerde troepen te stoppen. Het doel was Luik en Antwerpen in te nemen om zo de aanvoer van militair materieel te belemmeren en van overzee af te snijden. Na hevige gevechten, in de hele Ardennen, onder zware winterse omstandigheden, was op 26 januari 1945 de oorspronkelijke frontlinie weer hersteld.

Op 24 december 1944 werd in Celles de Duitse opmars, ook wel het von Rundstedt offensief genoemd, een halt toegeroepen door de geallieerde troepen en werd de tegenaanval definitief ingezet. Celles, gemeente Houyet, is het meest westelijk gelegen dorp tot waar de vijandelijke troepen zijn gekomen.

Bij de herdenking van de 60 ste verjaardag van dit offensief in 2004 heeft de gemeente Houyet – Celles op voorstel van het bureau Toerisme en Cultuur een toeristische route uitgezet. Het grootste deel van de route is historisch verantwoord en geïnspireerd op de militaire bewegingen van 1944. Om verkeersveiligheidsredenen, speciaal voor voetgangers, is hiervan enigszins afgeweken vanaf Boisseilles.

Langs de route staan 5 informatie borden opgesteld op plaatsen waar tijdens de gevechten in 1944 bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden die van historisch belang zijn. De route, ongeveer 8 km, kan te voet, op de fiets, of per auto afgelegd worden.

HISTORISCHE ROUTE

Onderstaand volgt een korte routebeschrijving de vijf informatieborden volgend:
De route start op de kruising tegenover het benzine station.

1. Duitse Panther tank

Op deze kruising liep deze tank op 24 december 1944 op een mijn en werd zo buiten gevecht gesteld. Op de muur is een gele herdenkingsplaat aangebracht met de volgende tekst:
"Ici fut arrêtée l'offensive de von Rundstedt le 24 décembre 1944"

Via Chauvremont (steil naar boven), rue du Grand Etang naar Hubaille tegenover de grote boerderij bord 2.

2. Trou Mairia

In de bossen bij het gehucht Hubaille bevindt zich het zogenaamde "Trou Mairia" een natuurlijk grot in de rotsen, waarin een commandopost van het Duitse leger was ingericht.

Het informatiebord is geplaatst tegenover de boerderij vanwaar een pad door het bos naar de ingang leidt.

De weg vervolgen door Hubaille, de N 97 oversteken, aan de bosrand rechts staat bord 3.

3. Legerdump

Vanaf dit punt kijkt u uit over uitgestrekte velden en weiden. Na de gevechten werd een deel van deze uitgestrektheid de centrale verzamelaarsplaats van het achtergelaten en vernielde oorlogstuig, zoals pantser-, andere voertuigen, tanks, geschut enz. Een complete legerdump.

Dichtbij licht het kapelletje van de heilige Isabelle.

Foto's van die legerdump geven het meest bekende oorlogsbeeld van de gevechten rond Celles.

N.B. de foto's zijn allen genomen vanaf de doorgaande hoofdweg N 97.

Weg vervolgen richting de boerderij in de verte.

4. Boerderij van Mahenne

Bij deze hooggelegen boerderij had de Duitse legerleiding 3 Panther tanks strategisch opgesteld zo, dat het geschut van deze tanks de hele omgeving kon bestrijken. Speciaal de weg Dinant – Achène lag goed in het schietveld omdat vandaar een geallieerde tegenaanval werd verwacht. Geallieerde vliegtuigen hebben de drie tanks buiten gevecht gesteld.

Via het viaduct over de N 97 bereikt u:

5. Foy-Notre-Dame

Bij de kerk is een bord geplaatst omdat rond Foy de oprukkende Duitse troepen, de Amerikaanse en Engelse legers ontmoetten, die van Sorinnes en Achène oprukten. Na zware gevechten werden de Duitse troepen gedwongen zich terug te trekken. De lokale bevolking heeft de strijdende partijen gesmeekt om de oude bedevaartskerk te sparen en als door een wonder is slechts een raam vernield.

Onder de boogverbinding tussen de twee huizen tegenover de kerk loopt de weg terug naar het kruispunt in Celles, waar u het gele bord weer ziet met de Franse tekst, vertaald:

- Hier werd op 24 december 1944 het von Rundstedt offensief gestopt.-



Herziene uitgave van het bureau voor Toerisme en Cultuur in Celles, december 2009
Tekst: Pedro J.M. van den Acker

Voor meer informatie:

- La bataille des Ardennes autour de Celles (Jean-Michel Delvaux)
- La bataille des Ardennes autour de Rochefort (Jean-Michel Delvaux)
- La bataille des Ardennes autour de Rochefort 2 (Jean-Michel Delvaux)
- <http://www.houyet.be>